

Uit: **“Oproep tot Lichtrevolutie”**,

Boodschappen van Jezus, Confucius en Kuthumi.

Auteur: Ute Kretzschmar, uitgave 2015

Hoofdstuk: Levenslust en verlangen naar de dood.

pagina 133 t/m 134

Kuthumi:

“Wat betreft de verzorging van ouderen; de tendens zal in de toekomst weer zijn dat mensen binnen de familie verzorgd worden. Verpleegtehuizen zijn tegenwoordig een goed zakenmodel dat goed geld oplevert. Sommige plekken in een verpleegtehuis kosten wel vijfduizend euro per maand. Het personeel krijgt veel te weinig betaald en werkt dienovereenkomstig. Liefdevolle aandacht ziet er heel anders uit. Niet alle verpleegtehuizen vallen echter in deze categorie.

Het uitbuiten van personeel is een typisch verschijnsel van de tijd waarin jullie moeten werken voor de kost, terwijl de financiële crisis zich zover heeft ontwikkeld. Tientallen jaren geleden was het gebruikelijk dat oude mensen binnen de familie verzorgd werden. In de huidige tijd hebben jullie daar, door al dat geld moeten verdienen en al jullie plichten, geen tijd meer voor. En dus brengen jullie je ouderen naar een tehuis, omdat de verzorging naast jullie werk te vermoeiend is.

Jullie systeem is uit balans geraakt! Het kan niet zo zijn dat de verzorging van een enkele persoon in een tehuis meer kost dan jullie per maand voor jullie werk krijgen. Als de levensomstandigheden slechter worden, verandert de levensduur automatisch ook- deze wordt korter. In duidelijke taal betekent dat: jullie sterven vroeger als de levensvreugde verdwijnt. Jullie statistieken schilderen jullie een geflatteerd beeld. De vergrijzing gaat niet op de manier die jullie voorgespiegeld wordt.

Ook het bewustzijn verandert bij het sterven. Een oudere krijgt een signaal van zijn ziel, waardoor hij weet dat hij zijn levensplan vervuld heeft, zijn zaken mag regelen en naar Huis mag gaan als hij dat wil. Velen begrijpen dat meer of minder bewust en handelen overeenkomstig. In de toekomst komen er generaties die niet meer zo bang zijn om te sterven. En daardoor raken jullie verzorgingstehuizen weer leeg. De tijd zal komen waarin bepaalde mensen heel bewust overgaan en van tevoren nog een feestje geven om afscheid te nemen van hun familie. Ze gaan 's avonds naar bed, en als ze inslapen, wisselen ze van niveau. Dat is heel gemakkelijk; je hebt alleen wat wilskracht en een bepaald bewustzijn voor nodig. “



